



İSLÂM KONFERANSI TEŞKİLÂTI  
KUDÛS KOMİTESİ

# KUDÛS

(TARİHÎ BELGE)





İSLÂM KONFERANSI TEŞKİLÂTI  
KUDÛS KOMİTESİ

**KUDÛS**  
**(TARİHÎ BELGE)**

Tercüme : ACAR TANLAK

1409 H-1988 M

## İÇİNDEKİLER

|   |     |
|---|-----|
| SUNUŞ .....   | I   |
| <i>İslam Konferansı Teşkilâtı Genel Sekreteri</i><br><i>Syed Sharifuddin Pirzada</i>          |     |
| FAS KRALI VE KUDÜS KOMİTESİ BAŞKANI<br>MAJESTELERİ II. HASAN'IN ÖNSÖZÜ .....                  | III |
| BİRİNCİ BÖLÜM .....   | 1   |
| <i>İslâm Konferansı Teşkilâtı ve Kudüs Davası</i>   |     |
| İKİNCİ BÖLÜM .....  | 8   |
| <i>Tarih Boyunca Kudüs ve Filistin</i>  |     |
| ÜÇÜNCÜ BÖLÜM .....  | 38  |
| <i>Kudüs ve Filistin'e Siyonistler Tarafından Saldırı</i>                                     |     |
| DÖRDÜNCÜ BÖLÜM .....  | 48  |
| <i>Kudüs'te İsrail uygulamaları ve bu uygulamalara karşı dünya<br/>kamu oyunun tepkileri.</i> |     |
| BEŞİNCİ BÖLÜM .....   | 83  |
| <i>Kudüs meselesi ve uluslararası hukuk</i>   |     |
| ALTINCI BÖLÜM .....   | 96  |
| <i>Kudüs'ün geleceği</i>  |     |
| BU KİTABIN HAZIRLANMASINDA FAYDALANILAN<br>KAYNAKLAR .....                                    | 100 |
| EKLER:  |     |
| 1- Kudüs civarındaki İsrail koloni ve mahalleleri .....                                       | 102 |
| 2- Kudüs ile ilgili Birleşmiş Milletler kararları .....                                       | 104 |
| 3- Kudüs'teki İslâmi kutsal yerler .....  | 106 |

## SUNUŞ

İslâm Konferansı Teşkilâtı, birkaç yıl önce Cenâb-ı Hakk'ın inâyetiyle, objektif ve bilimsel özelliği dolayısıyla gerçek bir belge mahiyetinde olan, “Kudüs Vesikası” adlı bir kitap yayınlamağa muvaffak olmuştur. Bu kitap, Kudüs şehrinin dinî, siyasi ve kültürel önemini öz ve gerçeklere uygun bir şekilde ortaya koymuştur. Ayrıca bu kitap, müslüman olanların ve olmayanların gözündeki “şehirlerin çiçeği” olan Kudüs'ün barışı ve sükûneti ancak Arap-İslâm hâkimiyeti altında iken ve yüce Halife Hz. Ömer'in girişinden sonra gördüğünü tarihî ve hukûkî olaylarla tarafsız olarak kanıtlamakta ve sergilemektedir.

Bir grup müslüman fikir adamı tarafından hazırlanan bu kitabın, İslâm Konferansı Teşkilâtına bağlı “Kudüs Komitesi”nin tavsiyelerinden biri olarak gerçekleştirildiğini belirtmeyi de yararlı görüyorum. Bu tavsiye, komitenin Fas Kralı II. Hasan'ın başkanlığında yapılan birinci toplantısında alınmıştır.

“Kudüs Vesikası”nı yayınlamaktan maksad, her Arabın ve müslümanın mukaddes başkent olarak kabul ettiği ve kurtarılması için nefsinde de fedâ ettiği bu kutsal şehir üzerindeki siyonist düşman ve destekçilerinin iddialarını çürütmektir. Böyle olması tabiidir çünkü, bu şehirde Allâh'ın mübârek kıldığı ve müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksâ bulunmaktadır ve onlar için Mekke'deki Kâbe-i Muazzama ile Medîne'deki Meccid-i Nebevî'den sonra üçüncü kutsal yer sayılmaktadır.

Eđer İslâm Konferansı Teşkilâtı, bir belge niteliđi taşıyan bu kitabı bir süre önce, teşkilâtın resmî dilleri olan Arapça, İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanmasından ne kadar mutluluk duydum ise, bugün kitabın Türkçe olarak yayınlanmasından da aynı derecede mutluluk duymaktayım; çünkü, bu tercüme yüce müslüman Türk halkının bu gerçekleri kendi diliyle okumasını sağlayacaktır. Bu tercümenin müslüman Türk halkında beklenen etkiyi sağlayacağı hususunda hiçbir şüphem yoktur. Ayrıca bu tercüme, Türk olmayan fakat Türkçe bilenler tarafından da İslâm dünyasının düşmanları tarafından uzun yıllardan beri sürdürülen ve Arap-müslüman Kudüs tarihini saptırmayı hedef alan hareketlere karşı koyan çalışmaları desteklemelerinde büyük katkısı olacağına inanmaktayım.

Bu güzel vesile bana, Kudüs-i Şerif'de, esir Mescid-i Aksa'nın etrafında ve işgâl altında bulunan bütün Filistin topraklarında yaşayan ve sabırla dayanan kardeşlerimizi, bu satırlar arasından iftihar ve yücelikle selâmlama fırsatını vermiştir. Zira onlar vahşî işgalcilere karşı koymak için, bugün haberleri dillerde dolaşan ve devam eden tarihî bütün müslümanlar ayaklanmalarıyla, kahramanlığın en güzel örneđini veriyorlar. İslâm dünyası eskiden olduđu gibi bugün de onlarla beraberdir. İstikballerini çizinceye kadar, hürriyetlerine kavuşuncaya kadar ve babalarının ve atalarının toprađı üzerinde bağımsız devletlerini kuruncaya kadar onları destekleyecek ve gayretli mücadelelerinde yanlarında olacaktır.

Allâh hepimizi muvaffak etsin ve çalışmalarımızı başarı ile sonuçlandırсын.

*İslâm Konferansı Teşkilâtı*  
*Genel Sekreteri*  
*Syed Sharifuddin Pirzada*  
*Cidde, Sıudi Arabistan*  
*Ekim 1988*

## FAS KRALI VE KUDÜS KOMİTESİ BAŞKANI MAJESTELERİ II. HASAN'IN ÖNSÖZÜ

Bugün, uzun zamandan beri kalblerimizde yatan, zihinlerimizi meşgul eden, gönüllerimizde taht kuran bir meseleyi hallederek gün ışığına kavuşturmuş olmamız bizim için büyük bir sevinç vesilesi olduğu kadar ayrıca bir gurur kaynağıdır da. Kalblerimizde ve zihinlerimizde daima taşıdığımız bu ümit ışığının, stratejimizi oluşturan unsurlardan ve kavgamızın değerli vasıtalarından birisi olarak, bu eser kanalıyla sunulması bizi ayrıca memnun etmektedir.

Dünyanın bir ucundan diğerine, gerek dinî, gerek siyasî medeniyet politikası açılarından, Kudüs şehri, Müslümanlar nezdinde çok önemli bir yer işgâl etmektedir. Semavî dinlerin beşiği, tek tanrılı dinlerin buluşma noktası olan bu şehirdeki El-Aksa Câmîi, Müslümanlara Allah tarafından gösterilen birinci Kible ve üçüncü Haram'dır. Şehir siyonistlerin eline geçince, işgâlcilerin buyruğu altına girerek, çeşitli eziyetlere mâruz kalan Müslümanlar, büyük bir üzüntüye, acıya gark olmuşlar, başlarına gelen bu vahim olayı bütün haşmeti ile hissederek, kayıplarının boyutlarını çok iyi anlamışlardır.

Siyonistlerin işgâlinde önce, Müslümanların idâresi altında Kudüs şehri, çeşitli dinlere gönül vermiş insanların bir arada barış içinde yaşadıkları, hoşgörü politikası içinde rahatlıkla, serbestlikle, güven içinde ibadetlerini yerine getirebildikleri bir şehirdi. Siyonist işgâl ile birlikte gelen ayrıcalıklı politika, tiranizm, Yahudileştirme hareketleri, dinî, tarihî ve medeniyet âbidelerine girişilen cüretkâr ve tahripkâr saldırılar sonucu, şehrin bu barış içindeki huzurlu karakteri bir anda kayboldu.

Bu olaylar bütün arap ve Müslümanları derinden yaraladı. İşgâl altındaki topraklarda arapların ve dinî yerlerin mâruz kaldıkları saldırıların, kardeşlerimizin çektikleri acıların bize verdiği üzüntüler, şuur altımızda derin yaralar açtı. Bu tarihten itibaren, genel olarak işgâl altındaki arap topraklarında ve özel olarak Kudüs şehrinde meydana gelen olaylar zihinlerimizi birinci derecede meşgul ederek, düşüncelerimizi bu vahim olaylara nasıl karşı koyabileceğimizin yollarını aramak için konsantre etmeye alıştırdık. Arap ve Müslüman ailesinin bir ferdi olarak, vahşeti açıklayarak, işgâli bozarak, adi uygulamaları kınayarak, hegemonyayı reddederek, işgâlcî askerî güçlerin geri çekilmesini isteyerek ve baskı altında her türlü hakları kepezeye çevrilerek ellerinden alınmış kardeşlerimizin bu haklarını geri isteyerek militanlığa başladık.

1969 senesinde, El-Aksa Câmîine girişilen iğrenç saldırı olayı meydana geldi. Bu yeni vahşiyâne girişime karşılık olarak, Müslüman ülke yöneticilerinin bu vahim olay karşısında ortak tavırlarının belirlenebilmesi, Kudüs şehrinin korunabilmesi, ortak bir strateji oluşturulabilmesi, kutsal yerlerin ve medeniyet hazinelerimizin kurtarılabilmesi, ortak kararlar alınabilmesi için Krallığımızın başşehri Rabat'ta Birinci İslâm Zirvesini toplantıya çağırdık. Zirve gerçekleşti. Amaçlanan ortak şuur oluşması tahminlerimizin üzerinde gerçekleşti ve Allah'ın da yardımını ile istediğimiz anlaşma sağlandı.

Daha sonra toplanan 10. İslâm Konferansında, kardeş İslâm ülkelerinin şefleri beni Kudüs Komitesinin başına geçirerek onurlandırdılar. Bize tevdi edilen bu ulu görevin sorumluluğu altında, Kudüs davasını savunmak, bu şehrin yeniden eski bağımsız ve huzurlu ortamını yaratabilmek, çeşitli dinlere mensup kişilerin yine hep beraber bir arada barış içerisinde yaşayabilecekleri, ibadet edebilecekleri hoşgörü ortamını gerçekleştirmek için gerekli ve faydalı yolları araştırmaya, gücümüz ölçüsünde başladık.

Başkanlığımız altında gerçekleştirilen ilk Kudüs Komitesi, genel bir enformasyon plânı çerçevesinde bu dokümanter eserin hazırlanması kararını aldı. Komite adı geçen eserin, Kutsal şehrin dinî, politik ve medeniyet tarihi açısından önemini açıklığa kavuşturacak ilmi bir eser olması konusundaki hassasiyetini ısrarla bildirdi. Eser Kudüs şehrinin tarihî ve hukukî gerçeklere dayanarak araplara ait bir şehir olduğunu açıkça ortaya çıkarmalıydı. Şehrin barış içinde geçen tarihini değiştirmeye yönelik düşman organlarca ortaya atılan çarpık fikirlerin, yalanların temelsizliğini ve çürüklüğünü ortaya açıkça koymalıydı. Biz, bu ulu görevimizde

rahatlatan en büyük unsur, gerçekten de, Müslüman ilim adamlarınca hazırlanan bu eserin tamamen müspet, Komitenin istekleri ve dilekleri ile uyumlu bir yapıt olarak ortaya çıkmasıdır.

Eserin ileri sürmüş olduğu fikirlerin, çeşitli boyutlarının ve ihtiva etmekte olduğu gerçeklerin, dünya kamuoyuna en geniş bir biçimde yayılabilmesi için, fransızca, ingilizce ve arapça versiyonları gerçekleştirilmiştir.

Kudüs şehri için sarfettekte olduğumuz eforların meyvelerinden birisi olan bu eserin, işgâlcilerin pençesi altında olan bu şehri tekrar eski huzurlu ortamına kavuşturabilmek için dünya kamuoyunda yaratmak istediğimiz şuur ve bilinçlenme konusunda büyük yardımları olacağı ümidindeyiz.

Tanrı' dan bu eserin en geniş ve başarılı bir şekilde faydalı olmasını, özverili ve devamlı eforlarımızı boş çıkarmamasını niyaz ederim.

**Yardım ve başarının tek kaynağı Allah'tır.  
Kudüs Şehri hizmetkârı II. Hasan**



## BİRİNCİ - BÖLÜM

### İSLÂM KONFERANSI TEŞKİLÂTI ve KUDÜS DAVASI

İslâm Konferansı Teşkilâtı, Kudüs şehrinin mâruz kaldığı haksızlıklara son verebilmek, bu huzur şehrinde kalıcı bir barışı temin edebilmek ve meseleye bir çözüm bulabilmek gâyesiyle incelemeyi, Müslüman devletlerin hükümet ve milletleri adına, bütün dünya hükümet ve milletlerine sunar.

1948 yılında, İsrail'in, topraklarının büyük bir bölümünü işgâl etmesiyle dünya politika sahnesinde yer almaya başlamış ve 1980 yılında İsrail'in almış olduğu tedbir kararları dolayısıyla Kudüs meselesi çok vahim bir döneme girmiştir. 1967 yılından itibaren siyonist baskılarla İsrail'in, Filistin topraklarında, Kudüs'ün Doğu bölgesini, Ürdün'ün Batı yakasını, Gazze Şeridini ve Himme bölgesini ve Arap topraklarında Sina Yarımadası ve Golan'ı işgâl etmesi ile sorun bütün sivriliği ile ortaya çıkmıştır.

İslâm Konferansı Teşkilâtı şehrin, bütün dünyadaki tek Tanrıya inanan dindarlar için evrensel kültür hazinesi olması ve dünya barışını tehdit edici unsurlar taşıması sebebiyle, Kudüs şehrine yöneltilen siyonist baskıları ve Kudüs problemini büyük bir sorumluluk duygusu ve gururlu bir yaklaşımla ele almaktadır.

Teşkilât bu vazifeyi, Müslüman milletlerin Birleşmiş Milletler Yasasına ve İnsan Hakları Bildirisine bağlı kalacağını açıklayan şartı mucibince üstlenmiştir. Bu şartın hedef ve prensipleri, bütün milletler arasında verimli bir işbirliği temellerinin atılmasıdır.