

m. ahmed varol

Filistin

davasının islami
temelleri



madve

Madve Yayınları: 41
Birinci Baskı: Eylül-1996

Eserin Adı:
Filistin Davasının İslami Temelleri

Yazan:
M. Ahmed VAROL

Sahibi:
Hasan Hüseyin MADEN

Editör:
Faruk KÖSE

Müessese Müdürü:
Mustafa BULAN

Dizgi-
İç Düzen-
Redaksiyon ve
Yayın Hizmetleri-
Ofset Hazırlık: **madve**

M. Ahmed VAROL

FİLİSTİN DAVASININ
İSLÂMÎ TEMELLERİ



madve

Çatalçeşme Sokak Üretmen Han No: 27/3

Cağaloğlu / İstanbul

Tel/Faks: (0212) 513 60 54 - 528 16 57

BİRKAÇ SÖZ

Filistin Cihadı, çağımız müslümanlarının başlıca davalarındandır. Mescid-i Aksa toprakları Filistin'nin tam manasıyla istiklâli sağlanmadan, Ümmet-i Muhammed'in dünya üzerinde hiçbir önemli etkinliği olmayacaktır.

İşte bu gerçek karşısında, "ben müslümanım" diyen herkesin, Filistin cihadına malıyla, canıyla; eliyle, diliyle ve kalbiyle iştirak etmesi lazımdır.

Bugün Filistin toprakları üzerindeki yahudi işgali asla ve kat'iyetle kabul edilemez; o topraklar hiçbir zaman, hiçbir şekilde yahudiye terkedilemez.

O halde, Mescid-i Aksa topraklarında tek bir yahudi kalmayınca kadar Filistin cihadı sürecektir!

Şimdi herkes, bu cihadın İslami temellerini bilip öğrenmeli; idrak edip cihada iştirak etmelidir. İşte bu kitap, Filistin'deki cihada neden sahiplenmemiz gerektiğini izah etmektedir.

Mescid-i Aksa, yahudiye çığnetilemez!

Önsöz

Filistin meselesi geniş bir plâtfomda ve çok boyutlu bir şekilde incelendiğinde, bu meselenin günümüzde yaşanan pek çok meseleyle doğrudan veya dolaylı bir bağlantısının olduğu görülür. Özellikle siyonist işgal yönetiminin Filistin toprakları üzerindeki varlığını sürdürüebilmek için kurduğu bağlantılar, dünyanın değişik bölgelerinde çeşitli krizlere ve sorunlara yol açmaktadır.

Siyonist devlet aslında Filistin toprakları üzerindeki varlığını bugün İslam ülkelerine hükmeden yönetimlere borçludur. İşgalci anlayışla gelip o topraklara yerleşen siyonistler bunu bildiklerinden, İslam ülkelerindeki mevcut yönetimlerin çökmesi ve İslam'ın devlet yönetimlerinde söz sahibi olması için çalışan hareketlerin güçlenmesini istemiyorlar.

Bu yüzden İslami hareketlere karşı sürekli anti propaganda yapıyorlar. Bu konuda uluslararası medya üzerindeki güçlerini sonuna kadar değerlendiriyorlar. Son zamanlarda Batı'da İslami uyanış hareketlerini bir "fundamentalizm" olarak gösteren ve terör kavramıyla bu hareketleri âdetâ eşleştirmeye çalışan kampanyaların yoğunlaşmasının sebeplerinden biri de budur.

Uluslararası siyonizmin basın yayın organları üzerindeki gücünü hiç kimse inkâr edemez. İki yıl önce basit bir Doğu Avrupa ülkesi olarak görülen Macaristan'ı ziyaret etmiştim. O zaman bu ülkedeki tanınmış basın yayın organlarına uluslararası siyonizmin bu ülkedeki temsilcilerinin hakim olduğunu öğrendiğimde, yahudi siyonistlerin girmedikleri de-
liğin kalmadığını düşünmüştüm.

İşte bu, yahudilerin diasporadan "vaadedilmiş topraklar"a dönmelerinin sağlanması hedefiyle yola çıkan siyonist liderlerin, aldıkları kararlar doğrultusunda yüz yıla yakın bir süredir devam ettirilen çalışmaların doğal bir sonucudur.

Bu konuda tek problem de medyadaki İslam aleyhtarı savaş değil. Ekonomik yönden "Büyük İsrail"ın kapılarını açmayı hedefleyen "Yeni Ortadoğu Düzeni" teorisinin özünde de Filistin meselesi vardır. Bu teorinin asıl amacı, sömürgeci güçlerin çıkarlarının İslam ülkelerindeki sigortaları olan rejimlerin varlıklarını sürdürmelerini sağlamak ve İslami gelişmelerin önünü tıkamak amacıyla, özellikle Ortadoğu'da İsrail merkezli bir globalleşmeye gitmektir.

Bunun yanı sıra, İslami tebliğ çalışmalarının etkisini azaltmak amacıyla yürütülen ifsad çalışmalarının arkasında da uluslararası siyonizmin önemli bir etkinliğinin olduğu görülür. Bunun gibi pek çok meselenin perde arkasında uluslararası siyonizmin hakimiyet sınırlarını genişletme ve etkinliğini artırma plânlarını görüyoruz.

Filistin davasının önemi, sadece uluslararası siyonizmin Filistin toprakları üzerindeki hakimiyetini sürdürmesine karşı bir tehlike olarak gördüğü İslami hareketleri dünya kamuoyu

nezdinde küçük düşürmek için yürüttüğü kampanyalardan, yahut sömürgeci düzenlerin İslam ülkelerindeki uzantılarının varlığını sürdürmeleri için yürüttükleri faaliyetlerden ileri gelmiyor.

Filistin davası ve bu davanın özünü teşkil eden “Mescid-i Aksa davası”, kendi zâtı itibariyle bir temel dava niteliği taşımaktadır.

Ama ne yazık ki, ülkemizdeki ve değişik İslam ülkelerindeki bazı İslami akımlar bile, bazen dışlanma korkusuyla, bazen birtakım çevrelerle kurmuş oldukları ilişkilerin zarar göreceği endişesiyle, bazen kurumsal olarak yürüttükleri faaliyetlere karşı resmi birtakım engeller çıkarılabileceği düşüncesiyle, bazen de Filistin topraklarının kurtuluşu için yürütülen cihadi bir tür “terör” ve bu cihadi yürüten hareketleri de “terör hareketleri” olarak niteleyen propagandaların etkisinde kalarak, bu davaya sahip çıkmaktan çekiniyorlar.

Oysa Filistin davasının dayandığı temeller bütün bu korkuların ve endişelerin üstündedir. Bu, o davaya şu veya bu hareketin sahip çıkmasından kaynaklanmıyor. Filistin davası zâtı itibariyle İslamidir ve bu davanın birtakım İslami temelleri bulunmaktadır. Bu itibarla “ben müslümanım” diyen herkesin bu davaya sahip çıkması gerekir. Fiili olarak bu davaya yön veren oluşumlar hakkında endişeleri olanlar, bu oluşumları İslami ölçülerin ve Filistin davasının dayandığı İslami temellerin ışığında sorgulayabilirler. Ama Filistin davasına sahip çıkmamaya bu tür endişeleri gerekçe göstermenin izah edilecek bir yanı yoktur.

Ayrıca bugün Filistin davasına fiilen sahip çıkan oluşumları sorgulayanların da kendi çıkar hesaplarını değil, İslami değerleri ve ölçüleri öne çıkarmaları gerekir.

Biz bu çalışmamızın birinci bölümünde Filistin davasının dayandığı İslami temeller hakkında bilgi vererek bu konuda yapılan yanlışlıkların düzeltilmesine yardımcı olmayı amaçladık. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise, Filistin cihadıyla ilgili olarak özellikle son dönemde yürütülen aleyhte propagandanın insanların zihinlerinde bıraktığı birtakım sorunlara, İslami kaynaklardan cevap vermeye çalıştık.

Bu arada, değerli okuyucularımızdan da bu çabamızda bize yardımcı olmalarını, burada verdiğimiz bilgileri kendi çevrelerindeki insanlara da ulaştırarak Filistin davasının geniş bir desteğe kavuşması için katkıda bulunmalarını istiyoruz. Değerli okuyucu kardeşlerimiz, günümüz müslümanlarının temel meseleleri arasında yer alan Filistin meselesi için başka hiçbir şey yapamıyorlarsa, en azından bunu yapmalıdırlar.

M. Ahmed VAROL

Ağustos 1996 - Üsküdar

Birinci Bölüm

Filistin Davasının İslami Temelleri

1. Filistin Davasının İslam'daki Yeri ve Önemi

a. Filistin Toprakları İslam'ın Kutsal Topraklarındandır.

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmaktadır:

“Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürütenin şanı pek yücedir.” (İsra, 17/1)

Bu ayet-i kerimede, Mescid-i Aksa'nın etrafını saran topraklardan “mübarek kılınmış topraklar” olarak söz edilmektedir, ki bu topraklar da Filistin topraklarıdır. Bir başka ayet-i kerimede de şöyle buyuruluyor:

“Onu (İbrahim'i) da, Lut'u da, içinde âlemler için bereketler verdiğimiz yere (ulaştırıp) kurtardık.” (Enbiya, 21/71)

Filistin Davasının İslami Temelleri



Filistin Cihadı, çağımız müslümanlarının başlıca davalarındandır. **Mescid-i Aksa** toprakları Filistin'in tam manasıyla istiklali sağlanmadan, Ümmet-i Muhammed'in dünya üzerinde hiçbir önemli etkinliği olmayacaktır. İşte bu gerçek karşısında, "**ben müslümanım**" diyen herkesin, Filistin cihadına malıyla, canıyla; eliyle, diliyle ve kalbiyle iştirak etmesi lazımdır.

Bugün Filistin toprakları üzerinde yahudi işgali asla ve kat'iyetle kabul edilemez; o topraklar hiçbir zaman, hiçbir şekilde yahudiye terk edilemez.

O halde, **Mescid-i Aksa** topraklarında yahudi işgali kalkıncaya kadar Filistin cihadı sürecektir!

Şimdi herkes, bu cihadın İslami temellerini bilip öğrenmeli; idrak edip cihada iştirak etmelidir. İşte bu kitap, Filistin'deki cihadı neden sahiplenmemiz gereğini izah etmektedir.

Mescid-i Aksa, yahudiye çığnetilemez!